

# William Ricketts Sanctuarium



William Ricketts Sanctuarium is de perfecte omgeving voor een harmonieuze vermenging van de natuurlijke en spirituele wereld. Het is een plaats van schoonheid en kalmte waar beeldhouwwerken van Aboriginal figuren vertoond worden in de natuurlijke omgeving van de Dandenong Ranges.

Dit Sanctuarium is het testament van de filosofie van één man, William Ricketts, die geloofde dat de natuurlijke omgeving aan ons allen is toevertrouwd en dat wij door het koesteren van de aarde het leven zelf koesteren.

## Een korte geschiedenis van William Ricketts

William Ricketts werd geboren in Richmond, Victoria in 1898, en vestigde zich permanent in Mt. Dandenong in 1934.

William had van 1912 tot 1920 artistieke vaardigheden ontwikkeld door vioolspelen, juwelen maken en boetseren met klei.

Hij reisde tussen 1949 – 1960 regelmatig naar Centraal Australië om met de Pitjantjatjara & Arrernte Aboriginal mensen te leven en zijn beeldhouwwerken waren geïnspireerd door hun traditie & cultuur.

In 1970 nam hij zijn grootste werken mee naar India waar hij twee jaar doorbracht. Tijdens deze reis ontdekte William een spirituele empathie met het volk van India, en hij verbeef een tijd in de Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry (een wereldberoemd spiritueel centrum).

Alle beeldhouwwerken in het Sanctuarium zijn van ovengebakken klei gemaakt, met temperaturen van 1200 graden Celsius, en daarna in het boslandschap geplaatst. Het stromende water symboliseert de stromende kern van het leven.

William overleed in 1993 op 94-jarige leeftijd.

## William's filosofie

William was een naturalist die zich zorgen maakte over de jarenlange massale vernietiging van het milieu en natuurlijke omgevingen.

In plaats van levende cellen die individuele levensvormen creëren, was William's filosofie dat alles wat op aarde bestaat deel uitmaakt van één leven, waarin alles past.

## Leven is liefde

William schreef hartstochtelijk over zijn levensfilosofie:

*“Leven is liefde. Alles van jou naar alles van mij, want als onderdeel van de natuur zijn we allemaal broeders van de vogels en bomen.*

*Sluit je daarom aan bij ons in de heiligheid van schoonheid, omdat wij in onze hoogste vorm deel uitmaken van de schoonheid van de wereld, wij weten dat we deel zijn van haar Schepper en Ontwerper en zo geven wij in deze uitdrukking van onze geesten en harten en handen terug aan God wat uit God is voortgekomen.*

*Ieder van ons transformeert Goddelijke Kracht en wanneer liefde vorm vindt in beeldhouwkunst en muziek zijn we rijkelijk gezegend omdat we hierdoor God kunnen bereiken. De enige manier om liefde voor jezelf te behouden is door het overvloedig aan anderen te schenken, dus je broeder William Ricketts hoopt dat je al deze dingen met hem wilt delen en er van zult genieten. Laat dit ons gebed zijn.*

*Laten wij de Australische wildernis inzegenen en als gedichten van God beschouwen. Moge de kracht van een overvloedig leven zo groot in ons zijn, en onze door God gegeven verbeelding zo beziel, dat we na het lezen van deze boodschap kruisvaarders worden in de hoogste zoektocht naar ware schoonheid.*

*De mens is het meesterstuk van de natuur en maak daarom aanspraak op je erfenis door de medewerking te verlenen die je haar verschuldigd bent.”*



## Sanctuarium openingstijden

Dagelijks geopend van 10.00 tot 16.30 uur (met uitzondering van Eerste Kerstdag, dagen met extreme weerscondities of dagen waarop werkzaamheden worden verricht). Toegangsgeld verschuldigd.

Als u weinig kans hebt om het Sanctuarium te bezoeken, raden wij u aan om 13 1963 te bellen op de dag van uw geplande bezoek om te bevestigen dat het open is.

## Fotografie

Bezoekers mogen alleen fotograferen voor persoonlijk gebruik. Commerciële fotografie is grotendeels beperkt als teken van respect voor de wensen van William Ricketts die de filosofie van het Sanctuarium weergeven. Er zijn publicaties te koop in het Sanctuarium.

### Voor verdere informatie

Parks Victoria  
Informatiecentrum

**Call 13 1963**

of bezoek de

Parks Victoria website

**[www.parkweb.vic.gov.au](http://www.parkweb.vic.gov.au)**

### Zorgen voor het milieu

Help ons voor uw park te  
zorgen door de volgende  
richtlijnen te volgen:

Honden zijn niet toegestaan in  
de tuinen.

U wordt verzocht uw afval met  
u mee te nemen om weg te  
gooien of te recyclen.

Neem geen plantmateriaal mee  
– zodat anderen er ook van  
kunnen genieten.

Alle inheemse planten & dieren  
zijn door de wet beschermd.

Gelieve op geen enkele manier  
te verstoren.

**Breng deze notitie na  
afloop weer terug naar  
de winkel voor  
hergebruik. Dank u.**

***Gezonde parken,***

***gezonde mensen.***

*Een park bezoeken is goed voor uw gezondheid, geest, lichaam  
en ziel.*

*Er is meer dan vier miljoen*

*Hectare parkgebied beschikbaar in*

*Victoria dus bezoek een park vandaag! Nationale Rhododendron  
Tuinen.*